



# DE CURAÇAOSCHE COURANT.

Deel XXVII.

ZATURDAG den 31sten AUGUSTUS 1839.

N. 35.

## BEKENDMAKING

### KOLONIALE SECRETARY.

Curacao den 30 Augustus 1839.

BY dispositie van den HoogEd. Gestrengen Heer Gezaghebber dezer kolonie van den 2 dezer No. 319, is de Heer Richard Raven Muskus, met eervol ontslag als klerk van den 3 rang, provisioneel belast met den post van Ontvanger te Aruba, onder den titel van waarnemend Ontvanger.

Namens den Heer Gezaghebber voormeld, De 1e. Commis, belast met de functien van Kolonialen Secretaris, H. KIKKERT.

### KOLONIALE SECRETARY.

Curacao den 30 Augustus 1839.

NAMENS den HoogEd. Gestr. Heer Gezaghebber dezer kolonie wordt by deze bekend gemaakt, dat de zetting van het brood voor de volgende week, eindigende den 7 September als volgt is bepaald: het brood van vyftien Cents moet 17½ Onzen wegen en van mindere pryzen naar evenredigheid; zullende het zoogenaamde fransch brood van den voormelden prys een once minder mogen wegen; op poene als by de Publicatie van den 16 Maast 1824 is vastgesteld.

De 1e. Commis, belast met de functien van Koloniale Secretaris, H. KIKKERT.

Curacao den 14 Augustus 1839.

NAMENS den HoogEd. Gestr. Heer Gezaghebber dezer kolonie, wordt by deze ter kennis van het algemeen gebracht: dat by dispositie van heden No. 334, aan de Heeren John H. Cruger, Henry Stephen Thomas Price en Matthias de Mey Schotborgh is toegestaan het oprigten en houden van partikuliere Scholen op dit Eiland voor een bepaald getal kinderen van beider kunne, op dewelke zal mogen onderwys gegeven worden, als:

op de School van den Heer John H. Cruger, in het lezen, schryven en rekenen, in de Geschiedenis, Aardrykskunde en Mythologie; als mede in de Nederduitsche en Engelsche talen.

op de School van den Heer H. S. T. Price, in het lezen, schryven en rekenen, als mede in de Engelsche taal, Aardrykskunde en Geschiedenis.

op de School van den Heer M. de Mey Schotborgh, in het lezen, schryven en rekenen, als mede in de Nederduitsche taal.

De 1e. Commis, belast met de functien van Kolonialen Secretaris, H. KIKKERT.

NAMENS de Directie der Bank wordt by deze ter kennis van het publiek gebracht, dat de oude bankbiljetten van vyftig gulden na ultimo dezer maand buiten omloop zullen worden gesteld, alwaarom degenen, die dezelve nog in bezit hebben, worden opgeroepen om ingevolge annonce van den 19 July j. l. de inwisseling daarvan te bespoedigen, en zich daardoor van eventuele schade te behoeden.

Curacao den 16 Augustus 1839.

De Koloniale Ontvanger, belast met de waarneming van de ambten van Administrateur der financiën en van Secretaris by de Bank,

C. L. VAN UYTRECHT.

## Gouvernements Wissels.

OP autorisatie van den HoogEd. Gestr. Heer Gezaghebber der kolonie wordt mits deze bekend gemaakt, dat er op aanstaanden Maandag den 2 September dezes jaars verkocht zullen worden Wissels op het Ministerie van Kolonien ten bedrage van zes tot tien duizend Guldens, betaalbaar twee maanden nazigt, voor het meere deel te bestaan in stellen van f 1000. en ook van f 500. met bepaling, dat het aanbod van agios, in decimalen met geheele centen te berekenen, zal worden aangenomen. Die daartoe gading hebben kunnen zich ter Administratie van financiën met beslotene biljetten vervoegen op den bovengezegden datum, des ochtends uiterlyk te tien ure.

Curacao den 28 Augustus 1839.

De Koloniale Ontvanger, waarnemende het ambt van Administrateur der Financiën,

C. L. VAN UYTRECHT.

## Announce ter inschryving voor WATAPANA of DIVIDIVI.

ALS daartoe geautoriseerd zynde door den Heer Gezaghebber der kolonie, biedt de ondergeteekende by deze te koop aan de hoeveelheden *watupana*, anders gezegd *dividivi*, afkomstig van de eilanden Bonaire en Aruba, welke tot en met den laatsten December dezes jaar voor Gouvernements rekening ingezameld en alhier te lande aangebragt mogten worden.

Die hierin gading hebben gelieven zich te vervoegen by beslotene biljetten ter Administratie van financiën op aanstaanden Maandag den 2 September d. j., des morgens uiterlyk te tien ure.

Curacao den 29 Augustus 1839.

De Koloniale Ontvanger, waarnemende het ambt van Administrateur der Financiën,

C. L. VAN UYTRECHT.

## Publieke Inschryving.

DE onderstaande artikelen by het bestuur dezer kolonie benoodigd zynde, te weten:

- 40 Sjappen No. 1.
- 40 do. " 2.
- 70 do. " 3.
- 40 yzeren potten.
- 50 eenhandsbylen.
- 100 lb. mombanden.
- 15 Ossenhuiden

en 1000 drooge noten om te planten, zoo worden de genen, die daarvan voorzien zyn en dezelve mogten wenschen te leveren, by deze verzocht, zich ter Administratie van financiën, by beslotene biljetten te vervoegen op aanstaanden Maandag den 2 September d. j., des morgens uiterlyk te tien ure.

Curacao den 29 Augustus 1839.

De Koloniale Ontvanger, waarnemende het ambt van Administrateur der Financiën,

C. L. VAN UYTRECHT.

DE ter verzending naar Suriname per de Nederlandsche Schoener JAN ERNST, gevoerd door Kapitein P. F. DEHASETH, geannonceerde Brieven-zak, zal gesloten worden op Zaterdag den 31 dezer, des namiddags te twee ure.

Curacao den 29 Augustus 1839.

De Commis, belast met de Post-directie,

C. GORSIRA.

## OPROEPING

VAN wege het Collegie der Wees- onbeheerde en desolate Boedel Kamer alhier, om tegen ultimo October aanstaande, ter gemelde Kamer te doen inleveren: alle *pretentien* ten laste den *gerepudieerden Boedel* van wylen den Heer A. H. E. P. SCHULER; zullende na dien datum geen regard hoegenaamd op verdere *pretentien* worden geslagen.

De Weesmeester van voornoemde kamer, G. VOS Jz.

Curacao den 29 Augustus 1839.

## Eene belooning van f 20

wordt hierby uitgeloofd ter opvatting of opbrenging van ieder der weggeloopene slavinnen van den ondergeteekende met namen: ELIZA, eene sambosin, en CHICA, eene negerin, welke reeds sedert een langen tyd van des meesters woning voortvlugtig zyn.

Curacao den 30 Augustus 1839.

D. D. MEZA.

BEVALLEN verleden Dingsdag avond, den 27 dezer, van eene Dochter, de Echtgenoot van

A. STATIUS MULLER.

Curacao den 30 Augustus 1839.

## TE KOOP

### Ter Drukkery.

Best Engelsch ROOD INKT.

## CURACAO.

### SCHYNGESTALTEN DER MAAN. AUGUSTUS 1839.

- L. K. Vrydag den 2 te 5 u. 13 m. 'smorgens.
- N. M. Vrydag den 9 te 4 u. 43 m. 'smorgens.
- E. K. Zaterdag den 17 te 4 u. 2 m. 'smorgens.
- V. M. Zaterdag den 24 te 5 u. 2 m. 's'avonds.
- L. K. Zaterdag den 31 te 10 u. 13 m. 'smorgens.

De zeven en zestigste verjaring des geboortedags van Zyne Majesteit onzen geërbiedigden Koning werd op verleden Zaterdag, in deze kolonie, met de gebruikelijke plegtigheden gevierd. Des morgens met zons opgang, op het seinschot voor het heischen der vlaggen, vuurde de Deensche oorlogs Brik MERCURIUS, Kommandant MOURIER, een koninklyk saluut, hetwelk door het fort Amsterdam beantwoord werd. Te half acht ure trokken het bataljon Schuttery en het Garnizoen in parade op binnen het fort Amsterdam, alwaar zy door den Hoog Ed. Gestr. Heer Gezaghebber dezer kolonie, den voornoemden Deenschen Kommandant MOURIER, met het Etat Major van de opgemelde brik, die den Heer Gezaghebber van het Gouvernements huis naar de parade vergezeld had, den Majoor Kommandant van de Schuttery en den Landstorm, en den fungerende Kommandant der Troepen in oogenschouw werden genomen, middelerwyl dat de korpsen muzykanten der beide magten de gebruikelijke volksliederen uitvoerden. Te negen ure was er godsdienstoefening by de onderscheidene gemeenten op dit eiland; en na den afloop daarvan, werd er te elf ure op het Gouvernements huis door den Heer Ge-

zaghebber publieke audientie verleend aan de onderscheidene Civile en Militaire magten, ambtenaren en partikuliere personen, op dewelke ook verschenen zyn de Heer Kommandant en het Etat Major van de voorzeide Deensche Brik MERCURIUS. Te 12 ure werden er van Z. M. Brik PEGASUS, gekommandeerd door den Kapitein Luitenant ter zee MEURER, en te vier ure van het fort Amsterdam saluten gedaan, en te 6 ure besloot de voorzeide Deensche oorlogs Brik den dag met een koninklyk saluut.

Ter vrolyke viering van dezen vreugden vollen dag is door den Heer Gezaghebber op het Gouvernements huis een groot dinée gegeven, op hetwelk zich bevonden hebben onderscheidene leden der Civile en Militaire anhoriteiten in deze kolonie, eenige ingezetenen en de meergemelde Kommandant MOURIER en twee zyner Officieren; en het was niet dan vóór laat in den nacht, dat het gezelschap uit een ging. Het Gouvernements huis was op dien avond fraai verlicht.

Verleden Zondag, den 25 dezer, is Z. D. M. Brik MERCURIUS, Kommandant MOURIER, uit deze haven naar St. Thomas vertrokken.

De lezers der Curaçoesche Courant zullen ons verschoonen wegens het uitgeven van dit halfblad. Wy hebben gemeend hunnen smaak te volgen met liever eene halve Courant uitgegeven dan aanhoudend dezelve geheel met mengelingen te vullen. De orkaansmaanden kunnen in een of ander opzigt nuttig zyn; doch voor ons zyn zy zeer lastig: om dat wy gedurende dezelve verhinderd worden onze europische berigten geregeld te ontvangen.

Uit andere plaatsen zyn ons ook geene berigten toegeworden; wy hebben slechts eene buitengewone Courant van Bogota, van den 14 July jl. in handen gehad, waarin aan den minister van Binnen en Buitenslandsche zaken der Republiek van Nieuw Grenada kennis wordt gegeven, in dato 4 July, van eene oproerige beweging, welke op den 30 Juny in de provintie Pasto heeft plaats gehad. Het berigt luidt hoofdzakelyk aldus:—

Op het oogenblik dat de godsdienstoefening, ter viering des naamdays van den Heiligen patroon der plaats zoude aanvang nemen, begon een geestelyke van genoegzamen invloed te prediken over het bestaan van de godsdienst en de gemeente aantemmen om die godsdienst staande te houden en niet toetelaten, dat de kloosters vernietigd worden. Er bestond geene andere reden voor dit gedrag dan de veronderstelling, dat het Congres het dekreet ter vernietiging van de kloosters bekrachtigd heeft. De gemoederen van de toehoorders werden hoog opgewonden, en op dat oogenblik verscheen er een schutter van de burgerlyke hulpstroepen, die in betrekking stond in het klooster St. Franciscus, roepende luidkeels: dat de kloosters niet vernietigd zullen worden; dat zyn korps gewapend was om zich er tegen te verzetten. Uit de kerk ging hy langs de straat het volk uitnoodigen om de godsdienst en de geestelyke broeders te verdedigen; en hy kreeg dadelyk aanhang. De gouverneur der plaats liet dadelyk dat korps ontwapenen en uit de kazerne zetten; hierop was niets voorgevallen; doch men vreesde voor ernstige gevolgen; dien tengevolge heeft hy aan den gouverneur van Popayan geschreven en om versterking van krygsmagt verzocht.

Zoo ver loopen de berigten in de buitengewone Courant. In eenen brief van Cartagena van den 3 dezer, lezen wy, dat er stroepen naar Pasto in optogt waren; dat

de kwestie van federatie er nog niet geheel vergeten was; en dat men vreesde, dat men de eerste de beste gelegenheid zal te baat nemen om die kwestie te doen gelden.

HET ZOUT EEN ONFEILBAAR MIDDEL TEGEN DE SCHILDLUIZEN. Van iemand, die onlangs van de overkust alhier is aangekomen, verneemt men, dat de kermes of schildluizen eene groote verwoesting aangerigt hebben onder de kokosboomen in de provintie Barcelona, en dat men na onderscheidene vruchteloze proeven, eindelyk geslaagd is dat insect te vernielen en de boomen tot derzelve vorige bloei te herstellen door om de wortels van de boomen diep te graven en de gaten met zout te vullen. Men zegt, dat tusschen de kruinbladeren ook zout gedaan wordt.

Even als te Curaçao hebben de Schildluizen op de kokosboomen te Barcelona zich eerst op de jonge boomen verspreid, en met zout heeft men de reeds aangetaste boomen van dezelve geheel en al gezuiverd. Moge dit middel den gewenschten uitslag hebben, en de kokosboomgaarden in de West divisie, welke het laatst aangestoken zyn, als nog kunnen gered worden. Voor vele plantagien in de Oost en Middel divisien komt deze redding te laat, daar de meeste der boomen in die streken geheel verdord zyn.

Men verhaalt ook, dat de pestziekte onder het vee, welke reeds langentyd in Venezuela geheerscht heeft, thans nog te Barcelona groote verwoesting aanrigt, zoo dat de uitvoer van rundvee, het voornaamste handels artikel der provintie Barcelona, thans niets beduidend is.



## De Coca.

De bladen van den hooggeschatten Cocaheester zyn voor de inwoners van Peru dat, wat voor de Turken de Opium, voor de bewoners van Oost-Indië de Betel en voor andere volkeren de Tabak is. Deze bladeren hebben nagenoeg de gedaante der bladen van den kersenboom; zy hebben eenen eenigzins zamentrekkenden, aangenaam bitterachtigen smaak en eenen edelen ætherischen geur. De Peruanen dragen de Coca altoos in kleine zakjes by zich en kaauwen dezelve dikwyls; hare werking is in het algemeen opwekkend, doch later eenigzins verdoovend, dus met de opium overeenkomende. Het gebruik van deze plant houdt den reizenden Indiaan in eene vrolyke stemming en weert de vermoeijenis af. Vandaar dat de Coca op moeilijke en langdurige reizen voor hen zeer belangryk is en er jaarlyks eene groote hoeveelheid van dit artikel verbruikt wordt.—Op de markten van Chuquito, Puno, Arequipa, Islay en andere plaatsen in Peru, ziet men groote hoeveelheden Coca-bladeren liggen, welke naar het gewigt verkocht worden. ULLOA zeide reeds in de vorige eeuw, dat de Indianen de grootste waarde aan dit gewas hechten, en niet gaarne arbeiden, als de Coca hun ontbreekt. Zy zyn, voordat zy aan hun werk gaan, gewoon eenige van deze bladen in den mond te nemen en met eene soort van aarde, Tonza genaamd, zamen te kneden tot kogeltjes, welke zy bewaren en later onder het werk of op reis, zoo lang in den mond houden, als zy den sterken smaak van het kruid proeven, waarna zy het uitspuwen en een ander zoodanig kogeltje in den mond nemen.

De Coca heester (*Erythroxylon Coca*) groeit in de Oostelyke keten der Cordilleras van Peru; von MARTIUS vond denzelven ook in de vlakten van den Amazonenstroom, waar zy in groote plantaadjes gekweekt worden, de bladen in den oven ge-

droogd, tot poeder gebragt en met de asch der bladen van *Cecropia palmata* vermengd bewaard worden.

## Nieuwe volkplanting op Nieuw-Holland.

De yver der Engelschen, om overal volkplantingen aan te leggen, is te opmerkelyker, daar de Regering slechts zydeling deel neemt aan deze inrigtingen. Eenige jaren geleden werd er een plan tot het stichten vane ene nieuwe volkplanting, op de Zuidkust van Nieuw-Holland, voor het Parlement gebragt, hetzelfde werd toegestaan, en in het jaar 1836 vertrok de eerste uitrusting derwaarts, bereikte in 1837 hare bestemming, en kort geleden hebben de ondernemers een uittreksel uit het verslag der kolonisten in het licht gegeven. Alhoewel dit verslag, natuurlykerwyze, de onderneming uit het gunstigste oogpunt voorstelt, en daarom geen onbepaald vertrouwen verdient, kan men daaruit toch over het algemeen den tegenwoordigen staat der volkplanting leeren kennen. De hoofdkolonien zyn gelegen aan de golf St. Vincent, op 35° Zuider breedte en 139° Ooster lengte van Greenwich. In deze golf ligt de baai Holdfort, alwaar de kolonisten het eerst aan land kwamen, en het plan werd ontworpen van eene stad, welke den naam van Glenelg voeren zou, ter eere van Lord GLENELG, Secretaris van Staat voor de Koloniën.—Deze stad was echter niet bestemd tot hoofdplaats der nieuwe volkplanting, maar Adelaide, zoo als de stad moest worden genoemd, ter eere van de Koningin, gemalin van WILLEM IV. De plaats, welke daartoe gekozen is, ligt twee uren gaans van de kust en vier uren van den berg Lostey. De eenige reden, waarom men geen punt nader by de zee gekozen heeft, is gebrek aan zoet water, terwyl de stad Adelaide aan een klein riviertje zal gelegen zyn. De brieven der kolonisten schetsen het luchtgestel als zeer gezond en droog, schoon zeer warm. De grond bestaat uit eene zwarte, uitnemend vruchtbare aarde, is aan den zeekant vlak en dieper in het land golvend.—In de onmiddellyke nabyheid van Adelaide zyn niet veel boomen, zoodat het land dadelyk kon worden bebouwd, zonder de bezwaren, welke over het algemeen met de ontginning van nieuwe gronden gepaard gaan. Het schynt echter dat de kolonisten zich aanvankelyk meer toeleggen op de veeteelt dan op den akkerbouw. By hunne aankomst hadden zy 17 ossen, 4 melkkoeyen, 2 stieren, 9 dragtige koeyen, 3 kalveren, 8 merries, waarvan 5 dragtig, 2 muilieren en 1600 schapen, waaronder vele rammen; en op het laatst van February kwamen er nog 50 hoornbeesten van de Kuap. Het land heeft geene roofdieren, eene soort van wilden hond uitgezonderd, die groote verwoestingen onder het gevogelte aanrigt. De kolonisten hebben overvloed van visch, en van allerhande wild gevogelte, als zwarte en witte katakuas, wilde duiven, papegaaen en kwartels. Het getal der in Glenelg aangekomene volkplantelingen bedraagt 1500; zy zyn voor ten minste twee jaren voorzien van meel, spek en andere mondbehoefden.—Ondanks de onvermydelijke ontberingen en ongemakken, waaraan iedere nieuwe volkplanting onderworpen is, heerschten er geene ziekten onder de kolonisten, die alleen in den beginne door een oogkwaal werden bezocht, welke echter spoedig weder ophield.—De brieven spreken zeer gunstig over de inboorlingen, waarmede de kolonisten in de beste verstandhouding leven; zy moeten veel minder ruuw zyn dan men hen vroeger heeft afgeschilderd, en niet zoo veel vrees en mistrouwen voor de blanken aan den dag leggen, als men zich had voorgesteld.